

# 80 jaar oorlog

**gijs van der ham**

**marchien den hertog  
judith pollmann  
peter vandermeersch  
stephanie archangel**

<b>taco dibbits en paul römer</b>	
<b>voorwoord</b>	<b>4</b>
<b>gijs van der ham</b>	
<b>1 orde</b>	<b>8</b>
<b>2 chaos</b>	<b>24</b>
<b>3 verdreven</b>	<b>54</b>
<b>4 breuk</b>	<b>76</b>
<b>marchien den hertog</b>	
<b>verwarring in weert</b>	<b>100</b>
<b>de neus van egmont</b>	<b>104</b>
<b>de boys van treslong</b>	<b>108</b>
<b>het bloedbad van naarden</b>	<b>112</b>
<b>brecht van alckmaer</b>	<b>116</b>
<b>de vlaamse olijfberg</b>	<b>120</b>
<b>ieder zijn willem</b>	<b>124</b>
<b>bij de dood van een perfectionist</b>	<b>128</b>
<b>de lange weg naar nieuwoort</b>	<b>132</b>
<b>het boerenverdriet van limburg</b>	<b>136</b>
<b>brieven van het front</b>	<b>140</b>
<b>de geboorte van nederland</b>	<b>144</b>
<b>gijs van der ham</b>	
<b>5 in oorlog</b>	<b>148</b>
<b>6 identiteit</b>	<b>178</b>
<b>7 grenzeloos</b>	<b>206</b>
<b>8 vrede</b>	<b>238</b>
<b>judith pollmann</b>	
<b>de tachtigjarige oorlog in de nederlandse herinnering</b>	<b>262</b>
<b>peter vandermeersch</b>	
<b>het had zo anders kunnen lopen</b>	<b>268</b>
<b>stephanie archangel</b>	
<b>tachtig jaar oorlog – een gedeeld verleden</b>	<b>274</b>
<b>tijdlijn</b>	<b>278</b>
<b>stambomen habsburgers en oranje</b>	<b>288</b>
<b>werken in de tentoonstelling</b>	<b>292</b>
<b>literatuur</b>	<b>307</b>
<b>register</b>	<b>314</b>